

Fietsroute Luk Van Soom - Lus 3

Rijkevorsel – Zoersel - Rijkevorsel (35 km)

Vertrek aan fietsknooppunt 85 aan de vaart in Rijkevorsel. Steek de brug van de vaart over en volg de *knooppunten* 84, 66, 50, 51, 62, 12 en verder in de richting van *knooppunt* 63. Waar de weg een bocht naar links maakt, neem je de *Andreas Vesaliuslaan*, richting parking van *P.C. Bethaniënhuis*. (Andreas Vesaliuslaan 39, Zoersel) Sla *vóór de parking* linksaf en rijd tot tegen het *pa-viljoen van de kunstnier*, ga daar *rechts en meteen links*. Rijd nu rechtdoor, tot je beeld 1 ziet.



Beeld 1: Het nieuwe aangezicht

Het nieuwe aangezicht vertelt over de maskers die mensen graag opzetten om iemand anders te zijn – een traditie die eeuwenoud en nog altijd populair is. Maar je kunt ook zonder een masker op te zetten iemand anders zijn of worden. Het gaat dan over dubbelheid, over met een gespleten tong praten. Deze sculptuur speelt op al deze verwijzingen in, maar gaat eigenlijk over de patiënten in het psy-

chiatrisch ziekenhuis die wachten op beterschap, op een nieuw aangezicht, een nieuwe manier om de wereld te bekijken en te omschrijven.

Ga even terug en sla meteen rechtsaf, zo rijd je rond de lage gebouwen van het *Betaniënhuis* (laat ze rechts liggen). Volg deze weg tot je links de hoge gebouwen van het *A.Z. Sint-Jozef* ziet. Sla daar linksaf, volg tot voorbij de bareel en sla links de *Jagersweg* in. Sla nu de tweede weg rechts in: *de Eikendreef*. Volg de *knooppunten* 61 en 55. Neem daar de richting *knooppunt* 54. Rijd voorbij de kerk en *steek de Kerkstraat* over. Even verder ligt links het *Woonzorgcentrum De Buurt* (Kermisplein 9 Zoersel). Sla *vóór het gebouw* links in en rijd tot aan de hoofdingang. Daar vind je beeld 2.



Beeld 2 : Er woont iemand anders in mijn hoofd.

Enkele jaren geleden was Luk in een rusthuis op bezoek bij zijn tante Bertha. Hij had altijd al een bijzondere band met haar, maar de laatste jaren begon ze aan Alzheimer te lijden en ging ze snel achteruit. 'Ik ben Luk,' zei hij, 'de zoon van Marie, je zus.' Zonder twijfelen zei ze: "Dat kunt gij wel zeggen." Dit betekende het einde van zijn anders zo verbale relatie met haar. Hij

troostte zich met de gedachte dat er iemand anders in haar hoofd woonde. Daarom droeg hij deze sculptuur op aan haar en aan alle mensen die aan dementie lijden.

Rijd een stukje terug en volg de route verder via de *knooppunten* 54, 52, 83, 84 en zo terug naar het *knooppunt* 85, het vertrekpunt.

(Hier kun je de fietsroute uitbreiden met lus 2 : rijd verder naar knooppunt 71 en volg de wegbeschrijving van lus 2.)